

15

budgettips voor Kerst-met-alles-erop-en-eraan

Met deze gouden feesttips vier je geweldig feest, zonder in het nieuwe jaar op de geldblaren te hoeven zitten.



1

Een cadeau-lijstje helpt

Het zoeken naar cadeautjes voor onder de kerstboom, vaak binnen een afgesproken budget, kan een uitdaging zijn. Daar spelen winkeliers handig op in door de prachtigste cadeau-tafels te presenteren. Laat je niet verleiden en maak, voordat je de stad in gaat een lijstje, al dan niet na een grondige zoektocht op internet.

2 3

Gezamenlijk inkopen: voordelig én gezellig

Kerstboodschappen gaan vaak gepaard met stress, vooral om de financiën. Het eten met Kerst is vaak een grote kostenpost. Probeer de kosten te drukken door 'in het groot' inkopen te doen, samen met bijvoorbeeld familie of burens. Wie weet heb je wel iemand in de buurt met een pas voor een horecagroothandel.

Stralende weggevers

In de weken voor de feestdagen pakken winkels uit met make-upaanbiedingen. Veel winkels huren voor de gelegenheid stylisten in om hun klanten te adviseren op het gebied van feestelijke make-up. Vaak krijg je probeerverpakkingen cadeau die je met Kerst kunt gebruiken om jezelf mooi te maken of om weg te geven.



4

Hé, ik heb die bonnen nog!

Alle cadeaus en kleine extraatjes kunnen aardig in de papieren lopen. Denk eraan je gespaarde airmiles in te zetten, die gekregen boekenbon uit de lade op te duiken en de koffiepunten te verzilveren. Je kunt er de mooiste cadeaus van kopen en het kost je - gevoelsmatig - minder tot niets.

5

Koken en delen met de burens

Voor wie houdt van een volle en rijk gedekte tafel, maar niet van de voorbereiding, is het een idee om het kerstdiner samen met anderen te bereiden. Met de burens bijvoorbeeld, want grote kans dat zij ook een huis vol bezoek verwachten. Als de een nou een voorgerecht voor een paar personen meer maakt en de ander doet dat met het hoofdgerecht, ben je sneller klaar én goedkoper uit. Gezellig is het ook nog!

• Waarom zou iedereen z'n eigen fondueset, gourmetstel, frituurpannen en cetera moeten bezitten? Je kunt de 'kerstbenodigdheden' net zo goed delen met mensen in de buurt. Via www.buynothingnew.nl/lenen-huren-en-delen is een verzameling ruilsites te vinden.

6

Mag het dit jaar bij jullie?

Kerst vieren hoeft toch niet altijd bij jullie thuis? Maar hoe breng je daar verandering in als de feestdagen traditiegetrouw wél bij jullie worden gevierd? Tip: doe niets. Wat zou er gebeuren als je dit jaar eens níet het initiatief neemt? Wedden dat er dan iemand anders zich opwerpt om de regie over te nemen?

7

Eten zonder vlees? Heerlijk!

Een kalkoen, biefstukken, rollades, hert - met Kerst is het in veel huishoudens traditie om (véél) vlees op tafel te zetten. Kostbaar en ook zwaar op de maag, vooral al je twee kerstdiners hebt uit te zitten. Probeer dan eens te koken met seizoensgroentes. Verras de gasten door 'vergeten groentes' op het menu te zetten: pastinaak, aardpeer en knolselderij. Je kunt er de lekkerste feestgerechten van maken. Op www.biobudget.nl delen (sterren-)koks de mooiste groentegerechten. Het kookboek *Groentebijbel* bevat recepten met 65 groentesoorten, gemaakt door ex-groenteboer en -kok Mari Maris.

8

Proost! (met budgetchampagne)

Natuurlijk is er verschil tussen champagne van vijftien en die van zestig euro. Maar op Oudejaarsavond hebben je gasten wel wat anders te doen dan zich daar druk over te maken. Voor het moment suprême voldoet een mooie budgetchampagne, die ruim voorhanden is bij de supermarkt en slijterij. Met mooie champagneglazen maak je er een schitterend gevuld dienblad van. Proost! ▶

Schenk lekkere budgetchampagne op
Oudejaarsavond,
uitgeschonken in mooie glazen

9 10

Tijdreizen doe je zo

Kerstlichtjes aan, kerstliedjes op, cadeautjes uitgepakt. Wat nu? Leuk om met de kinderen te doen: een tijdcapsule maken. Hiervoor neem je een blik of pot met deksel. Verf de buitenkant en beplak die met plaatjes van belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Vul het blik of de pot met een persoonlijk bericht en confetti. Stop er leuke foto's bij die het afgelopen jaar symboliseren. Plak er een label op met daarop: '2013- tijdcapsule, niet openen voor Nieuwjaarsdag 2023' en verstop in de tuin. Leuk voor later én een leuke manier om het hele jaar nog eens door te nemen.

Zullen we weer Annie kijken?

Fijn met z'n allen op de bank en de hele middag kerstfilms kijken. *Annie*, *The sound of music*, *Home alone*: met de nieuwe filmdienst Netflix kun je werkelijk alle kerstfilms bekijken. Omdat Netflix pas onlangs in Nederland is geïntroduceerd, kijk je de eerste maand nagenoeg gratis. Er zijn ook alternatieven. Veel kerstfilms staan op YouTube. Met een speciaal kabeltje dat van de computer naar de televisie loopt, bekijk je ze gewoon op groot scherm. Op www.kabeltje.nl lees je welke kabel je daarvoor nodig hebt en hoe je die aansluit (héél gemakkelijk!).

11

De krantenbezorger wil ook wat

De krantenbezorger verwacht rond Kerst een extraatje. Houd daar van tevoren rekening mee door op tijd wat kleingeld in de hal klaar te leggen. Zo voorkom je dat je misschien in alle haast meer geeft dan je eigenlijk van plan was.

12

De ultieme kerstgedachte kost niks

De mooiste manier om het kerstgevoel uit te dragen is om daadwerkelijk iets aardigs te doen voor een ander. Denk er eens aan om de eenzame oudere buurvrouw met Kerst mee te nemen naar de kerstdienst. Of help met het kerstonbijt in het ouderenzorgcentrum. Je maakt er mensen echt heel gelukkig mee.



13

Op zoek naar het licht

Er zijn tal van gratis activiteiten die het gezin gegarandeerd in de kerststemming zullen brengen. Denk aan het Amsterdam Light Festival, een lichtfestijn in Amsterdam. Je vaart en wandelt langs gebouwen en kunstwerken die schitterend zijn verlicht.

14

Weggaan = geld in het laatje

Worden de feestdagen elders gevierd? Wat gebeurt er dan met je huis? Misschien is het een idee om het te verhuren. Kijk eens op de woonverhuursite www.airbnb.nl. Of ruil met Kerst een keer van huis. Hiervoor kun je je opgeven op www.huizenruil.com.

15

Groene Kerst loont

Ledlampjes voor in de boom zijn zuiniger en gaan langer mee. En het is helemaal niet nodig om elk jaar weer een dure boom aan te schaffen. Die zijn tegenwoordig namelijk ook te huur. Op www.huureenkerstboom.nl worden prima bomen aangeboden, die na Kerst weer worden teruggenomen en in de grond gezet.

Maak het kerstdiner samen met de burens.
Zo ben je sneller klaar
en bovendien een stuk goedkoper uit