

ZE WAS NOG EEN TIENER UIT VOLENDAM TOEN ZE BNN'S STERRETJE GEZOCHT WON. NU IS **GERALDINE KEMPER** (23) EEN FAMOUS FACE ON TELEVISION, ZEKER DEZE ZOMER.

'IK WIL DE NIEUWE LINDA WORDEN'

'TOCH BEN IK ALTIJD BANG DAT MENSEN WEGZAPPEN.'

Tekst Martine Bruynooge Fotografie Paul Bakker

Haar agent beschermt Geraldine – in het dagelijks leven 'Gerrie' – als een jong lammetje. Ze neemt haar de hele middag van het interview aan de hand, brengt haar broodjes, vraagt of het nog wel gaat. Iets wat je niet zou verwachten als je de 'stoere chick' Geraldine van *Spuiten en slikken* of *Try before you die* kent. Maar ja, de Volendamse staat nu eenmaal aan het begin van, wat haar betreft, een carrière à la Linda de Mol, Katja Römer-Schuurman en Sophie Hilbrand. 'Ik wil graag een tv-personality worden. Dat mensen zeggen: dat is nou echt Geraldine Kemper.'

Je hebt net gehoord dat je contract bij BNN is verlengd. Blij?

'Heel blij! Ik had een jaarcontract en dan denk je toch de hele tijd: zou ik mogen blijven? Ik wist wel dat er al over pro-

gramma's werd gesproken voor de periode nadat mijn contract zou aflopen, maar toch. Ik zit nu de komende twee jaar bij BNN en dat geeft rust.'

Deze zomer ben je te zien in het nieuwe programma 3 Op reis summertime.

Een droom?

'Zeker weten. Ik word samen met Dennis (Storm, red.) het gezicht van 3 Op reis

summertime. Toen ik meedeed aan *Sterretje gezocht* was hij de presentator. Dennis was mijn grote voorbeeld, net als Sophie (Hilbrand, red.) en Nicolette (Kluijver, red.). Vooral tegen Sophie keek ik heel erg op. Zij is zo zichzelf, heeft schijt aan alles. Mensen moeten haar maar nemen zoals ze is en anders hebben ze pech. Ik hoop dat ik ook zo ben. Dat mensen die me kennen zeggen dat ik op tv hetzelfde ben als in het gewone leven. Dat zou een groot compliment zijn.'

Waar ga je heen voor dit programma?

'Dat beslist de kijker. Het zullen in ieder geval vakantiebestemmingen zijn. Landen waar je voor een paar weken naartoe gaat, niet waar je máanden zult gaan reizen. Ik hoop dat ik naar Parijs gestuurd word. Daar ben ik nog nooit





geweest en het lijkt me zo'n mooie stad.'

Je bent nog tijdens je studie bij BNN gaan werken. Heb je überhaupt al gereisd?

'Ik ben de laatste jaren een maand in Thailand en een maand in Indonesië geweest.

Het liefst wilde ik er blijven. Die vrijheid, en dat niemand je dan kent! Fantastisch. Als ik later kinderen krijg zal ik ze stimuleren om na hun schooltijd eerst op reis te gaan. Ik ben blij hoe mijn carrière tot nu toe is gegaan, maar als ik vooraf in een glazen bol had kunnen kijken, had ik eerst meer van de wereld willen zien. Mezelf ontwikkelen, beetje met de mannen experimenteren, mensen ontmoeten.'

Je kwam als jonkie meteen op tv bij de publieke omroep. Had je niet liever eerst bij een onbekende zender willen experimenteren?

'Misschien. Ik maak nu ook programma's voor het digitale kanaal van BNN, 101tv, en daar heb ik veel vliegreuen gemaakt. Dat helpt. De eerste jaren bij BNN was ik vaak heel zenuwachtig. Er zijn tijden geweest dat ik 's nachts niet kon slapen als ik de volgende dag moest werken. Hysterie *all over*.'

Kun je tijdens de opnames je zenuwen inmiddels bedwingen?

'Ik ben heel erg met mijn handen bezig als ik zenuwachtig ben. Dat zie je dus terug. Maar ik krijg veel begeleiding. Ik wilde graag een coach en die is er nu. Hij begeleidt mij en Manuel (Broekman, red.) en Tim Hofman, die ook net begint. Samen kijken we iedere uitzending terug. Ik hoop vooral van mijn coach te leren hoe ik moet interviewen. Echt luisteren en tegelijkertijd presenteren vind ik nog moeilijk.'

Je hebt samen met Manuel een pornofilm opgenomen. Hoe was dat?

'Het was een seksscène, geen pornofilm, haha. We hebben heus niet keihard geneukt. Het ging heel goed, al was ik natuurlijk bloednervus. De seksgeluiden maken was het gênantst. Maar ik kan goed met Manuel overweg. Het is een schatje, ik hou van hem. Bovendien is er geen seksuele spanning tussen ons.'

'ALS JE DRONKEN BENT GEBEURT ER WEL EENS WAT. MIJN VRIEND VINDT DAT GOED, ZOLANG HIJ HET NIET WEET'

De seksscène, latexpakjes, pijpen; je doet van alles bij *Sputten en slikken*. Ben je niet bang voor een stoeipoes-*imago*?

'Ik heb gelukkig nooit gehoord dat iemand me een stoeipoes vindt. Alleen onder de programma's op internet lees je wel vieze dingen in de comments. Dat ze je keihard willen neuken bijvoorbeeld. Dat vond ik in het begin heel erg, maar nu lees ik het niet meer. En wat kan mij het schelen als een zielig 'anoniempje' zoiets zegt? Zolang mijn vrienden en familie weten hoe ik echt ben, vind ik het prima.'

Je krijgt vast veel aandacht van mannen sinds dat programma.

'Ik heb niet te klagen. Meestal durven ze trouwens niet naar me toe te komen. Zelfs als mannen dronken zijn, blijven ze netjes.'

Sinds Geraldine Kemper bij talentenjacht *Sterretje gezocht* uit 8000 meiden werd gekozen als het nieuwe gezicht van BNN, ging haar carrière hard. Ze was te zien in *Try before you die*, *Nu we er toch zijn op vakantie* en *Sputten en slikken*. Deze zomer is ze te zien in de zomeredities van *3 Op reis* en *Sputten en slikken*.
BNN.NL

Tijdens *Sterretje gezocht* verzuchtte je dat je een vriend had en je dus niet kon experimenteren.

'Die relatie was toen al een beetje op en heeft het helaas niet gered. Bij BNN leerde ik allemaal nieuwe mensen kennen, ik belandde in een nieuwe wereld. Dat heeft me het laatste zetje gegeven om het uit te maken. Ik was van plan lekker te gaan feesten, maar ik werd al vrij snel weer verliefd. Ei-

genlijk had ik dus een beetje willen rotzooien met de man die nu mijn vriend is, maar het werd al snel meer.'

Ik heb gehoord dat je niet aan monogamie doet, dus op zich...

'Ik wil niet zomaar rondneuken met jan en alleman, maar als je dronken bent gebeurt er wel eens wat. Lekker zoenen met een ander moet kunnen. Dat is ook al gebeurd. Meer mag, maar dat vind ik nog ingewikkeld. Je leest in boeken dat er mensen zijn die helemaal prat gaan op dubbele relaties, maar hoe je dat in de praktijk goed doet? Pfiew. Mijn vriend vindt het goed, zolang hij het maar niet weet. Voor hem hoeft het niet zo. Hij is 28 en heeft al een lijstje met exen... Ik niet.'

Je bent ook al zoenend met een vrouw gespot.

'Dat doe ik wel eens. Ik vind vrouwen gewoon heel mooi. Als het zo voelt, dan mag ik ze best zoenen. Daarom is Amsterdam zo leuk, daar kan het allemaal.'

Je zong ooit dat je graag uit Volendam weg wilde. Is dat inmiddels gelukt?

'Ik was meteen weg, haha. Volendam heb ik nooit heel leuk gevonden. Omdat het een dorp is. Het stadse gevoel trekt me meer. Als klein meisje zag ik mezelf al op tv bij TMF en MTV en zo. Een negen-tot-vijf-baan leek me verschrikkelijk. Ik wilde leuke dingen meemaken. Toen ik heel jong was, hield ik al van avontuur. Ik dacht dat ik een jongen was, hield van vuurtjes maken, in bomen klimmen.'

Is de tv-wereld zoals je had verwacht?

'Het is nog veel leuker. De adrenaline net voordat de camera's aangaan is verslavend. En ik mag zoveel toffe dingen doen. Tegelijkertijd is er altijd die angst dat je op een dag niet goed genoeg meer bent. Dat mensen je niet meer trekken en wegzappen. Ik ben daar best onzeker over. Ben ik



‘IK GENIET KEIHARD VAN WAT ER NU IS, OMDAT JE NOOIT WEET HOE LANG JE NOG GOED GENOEG BENT’

er volgend jaar nog, denk ik dan. Daarom geniet ik keihard van wat er nu is.’

Ben je al rijk?

‘Qua geld bedoel je? Nou, ik verdien wel meer dan leeftijdsgenoten. Ik heb tegenwoordig een spaarrekening. En een leuk huis in de Jordaan, waar ik met een vriendin woon. Aan samenwonen moet ik nog niet denken. Ik wil lekker met een vriendin op de bank een film kunnen kijken en ongestoord over meidendingen kletsen.’

Wat heb je van je eerste salaris gekocht?

‘Een MacBook! Jee, wat was ik daar blij mee! Dat je dat gewoon met je pin kunt betalen. Best vet.’

En wanneer ben je het gelukkigst?

‘Als ik met vrienden aan een lange tafel zit en we lekker eten en wijn drinken. Daar ben ik dol op.’

Dat is je op zich niet aan te zien.

‘Ik let nu weer even goed op wat ik eet omdat ik mezelf zomerklaar wil maken. Vroeger sportte ik veel, nu niet meer. Het is allemaal niet meer zo strak. Vooral mijn armen en buik zijn nooit dun genoeg.’

Is je uiterlijk belangrijk?

‘Ik ben aardig blij zoals het nu is. Alleen mijn huid is een dingetje. Als ik stress

heb, krijg ik een pukkelexplosie. Heel irritant. Ik moet goed opletten dat ik mijn rust neem en mijn grenzen aangeef. Pas was ik heel ziek, met koorts enzo, maar ik ging toch gewoon werken. Toen ben ik nokkie gegaan op het toilet. Nicolette vond me naast de pot. Dat doen we dus niet meer hè, zeiden ze tegen me.’

Je klinkt reuze ambitieus. Later als je groot bent en je blikt terug op je carrière, wat wil je dan bereikt hebben?

‘Ik wil een personality worden. Zo iemand als Linda de Mol. Zij is echt een merk en ze kan alles. Dat wil ik ook.’